

Kvarkenregionen på offensiven

DEBATTARTIKEL. Den enda staden i Finland som har resurser och en tillräckligt stor kritisk massa att upprätthålla och utveckla mångsidig svenskspråkig, äkta tvåspråkig och även flerspråkig service är Vasa.

I tisdags fick vi höra fantastiska nyheter om att Wärtsilä kommer att investera i ett nytt teknologicerter i Vasa. En nyhet om en investering på totalt 200 miljoner euro är en fin avslutning på den österbottniska sommaren – som varit fylld av festivaler, konserter och andra evenemang.

Enbart UEFA U19-slutturneringen i Vasa lockade tiotals tusen besökare, gav otaliga timmar synlighet inför miljontals tittare i såväl europeisk som asiatisk tv och press samt lämnade miljoner euron efter sig i regionen. Liksom nybyggda träningsplaner som våra ungdomar får njuta av länge ännu.

Utän Vasa stads investering i den nya fotbollsstadion samt mångsidig lobbning hade detta inte varit möjligt.

UNDER EN TRÄFF med professor Marko Kohtamäki nyligen fick jag höra att processen bakom Vasa stads strategi "Nordens Energihuvudstad" finns beskrivet inte enbart i världens mest sålda lärobok inom ämnet – Exploring Strategy – utan att även professor Richard Whittington från Oxford under världens största konferens inom ledarskap (Academy of Management) uttryckligen använt Vasa som exempel över hur man inom hans enhet i Oxford anser att strategier bör utarbetas och förverkligas.

Energitemat är hos oss ständigt närvarande inom allt från utbildning och forskning till ny infrastruktur och lokaltrafik.

Storleken på de av regionens största projekt som officiellt är i utvecklingskedet, det vill säga Travdalsområdet, Wasa Station, Vasa centralsjukhus nybygge, färjeprojektet



Wärtsiläs skiss på Smart Technology Lab som ska byggas på Vasklot. ILLUSTRATION: WÄRTSILÄ

i Kvarken, Liselunds handelsprojekt, utvecklandet av Vasas förbindelseväg och grundvattenprojektet i Kurikka är sammanlagt en miljard euro – av vilket Vasa stads andel är ungefär 150 miljoner.

Denna typ av innovativa projekt och strategiska partnerskap – där en euro investerad av staden ger sjufaldigt med utomstående finansiering för regionen – behöver vi definierat mera av.

Staden arbetar även aktivt för bland annat batterifabriksetableringar och inom Kvarkenrådet arbetar vi för att hela området ska få specialstatus inom EU – ett så kallat EGTS.

I grund och botten handlar allt om att skapa förutsättningar för investeringar och nya jobb i regionen –

att svänga avfolkningen till tillväxt i hela Österbotten! Produktiva arbetsplatser är grunden för all välfärdsservice.

BLAND OROSMOLNEN ovanför den österbottniska himlen finns två som är större än andra: avfolkningen och huvudstadsbyråkratin.

”Servicenivån och svenskan i Österbotten står och faller med hur Vasa klarar sig i den nationella konkurrensen.”

Dessa är två av de absolut största frågorna såväl gällande regionens framtida livskraft som svenskans ställning i Finland.

Om andelen och antalet arbetsföra är för lågt så ser större företag dessvärre inte området som attraktivt.

Att flerspråkiga välutbildade ungdomar söker sig till Helsingfors eller Stockholm är såväl förståeligt som naturligt – men vi bör göra allt som står i vår makt för att Österbotten skall vara ett attraktivt alternativ att återvända till.

Till huvudstadsbyråkratins problematik hör även det faktum att de större partierna på ett nationellt plan kan förbise Vasa – dels på grund av att de har starkare stöd på andra håll i landet och dels på grund av att andra orter genom strategiska kom-

munsammanslagningar fått Vasa på fallrepet i alla de avgörande paper som beskriver folkmängd.

Att krafter på riksplanet inte enbart anser att en del akut sjuka svenskspråkiga skall behandlas i helfinska Seinäjoki utan även genom lag uttryckligen ämnar förbjuda landskapet Österbotten att utveckla avancerade social- och hälsovårdstjänster är faktiskt riktigt sjukt.

Den enda staden i Finland som har resurser och en tillräckligt stor kritisk massa att upprätthålla och utveckla(!) mångsidig svenskspråkig, äkta tvåspråkig och även flerspråkig service är Vasa.

Servicenivån och svenskan i Österbotten står och faller med hur Vasa klarar sig i den nationella konkurrensen.

ETT FÖRVERKLIGANDE av bland annat de projekt som nämns i inledningen av denna text i kombination med en ny regering som ignorerar SFP, samt en livsviktig kommunsammanslagning i Vasaregionen ger oss alla möjligheter att svänga pendeln – det vill säga att få se Vasa län uppstå på nytt om och när landskapen slås ihop.

Lyckas vi med detta har vi stärkt näringslivets verksamhetsförutsättningar, tryggt svenskans ställning samt återfått självständigheten och beslutandemakten gällande den livsviktiga vårdapparaten för årtionden framåt. Vi har då även betydligt ökat chanserna för att våra ungdomar ska bilda familj just i Österbotten och därmed kan hälsa på oss möjligast ofta på ålderns höst.

Joakim Strand, riksdagsledamot och stadsfullmäktigeordförande i Vasa (SFP)